

SOS-NOODKREET UIT ZAIRE

"Na het bloedbad van de studenten in Lubumbashi, en het gewelddadig uiteenslaan van de protestmars van de christenen in Kinshasa, worden we nu geconfronteerd met een etnische zuiveringsactie. Inderdaad, in de Shaba-provincie worden sinds vele maanden de inwoners afkomstig van andere gebieden gepest, verdreven of vermoord. Een welbepaalde Zairese politieke klasse dwingt hen tot massale uittocht."

(citaat van SOS Réfugiés Katanga, een Zairese steungroep in België)

TIENDUIZENDEN MENSEN AFKOMSTIG VAN DE KASAYI-PROVINCIE WORDEN MET GEWELD UIT DE SHABA-PROVINCIE VERDREVEN, TERUG NAAR HUN STREEK VAN HERKOMST.

Half oktober 1992 kwamen in Kananga, hoofdstad van de West-Kasayi, de eerste vluchtelingen uit Shaba aan. Na hen volgden regelmatig andere groepen van honderden vluchtelingen.

Begin 1993 waren in het station van Kananga reeds 15.000 vluchtelingen aangekomen. Bij dit aantal moeten nog de duizenden passagiers toegevoegd worden, die onderweg in de talrijke kleine stations afstapten, zoals in Kamponde, Kaulu, Tshimbulu, Mfuamba, Mutefu, Kamuandu, ... Na 6 maanden heeft deze vluchtelingenstroom 20.000 mensen in nood naar Kananga gebracht.

7.000 werden geholpen om zich in de stad te vestigen, 13.000 trokken met onze hulp verder naar hun dorpen van herkomst.

Vooraleer Kananga te bereiken, verbleven al deze families maandenlang in ellendige tentenkampen rond de stations van Likasi en Kolwezi, en elders in de Shaba. Overvolle treinen brengen hen dan, na een week reizen in mensonwaardige omstandigheden, tot in Kananga.

De aankomst in Kananga verloopt kalm, maar de reizigers zijn uitgeput door honger en ziekte; velen lijden aan bloeddiarree en andere besmettelijke ziekten, vele kleine kinderen sterven onderweg. In deze benarde omstandigheden speelt de traditionele Afrikaanse gastvrijheid een heel belangrijke rol. Niettegenstaande de heersende hongersnood in Kananga, worden bekenden met vreugde en tranen verwelkomd.

Dit belet niet dat deze overweldigende toevloed van mensen bij een al erg berooide bevolking een bijkomende sociale crisis teweegbrengt. In realiteit staat de bevolking van Kananga machteloos tegenover deze noodsituatie.

Van bij de eerste toeloop van vluchtelingen in oktober, heeft de Kerk van Kananga een overkoepelend orgaan voor vluchtelingen op de been gebracht, beter gekend als C.C.R./Kananga (Comité de Coordination pour Réfugiés à Kananga = Coördinatiecomité voor vluchtelingen).

Dit comité is oecumenisch en pluralistisch. Er zijn afgevaardigden van verschillende kerken, van NGO's en van officiële organismen. De samenwerking tussen al deze organismen is meer dan bevredigend. Wij zijn er heel dankbaar om en dankbaar ook jegens de vele Zairese en buitenlandse sympathisanten de deze grootse hulpactie tot nu toe hebben mogelijk gemaakt.

In het geheel van deze onderneming speelt het sociaal

opzoekingscentrum CERDES een grote rol (Centre de Recherches en Développement Social). Cerdes was reeds goed gestructureerd voor hulp aan mensen in nood, en heeft nu zijn bestaande structuren uitgebreid om het groot aantal vluchtelingen dagelijks te voeden en te verzorgen.

Door toedoen van zijn volksrestaurant en zijn mobiel dispensarium worden duizenden mensen (soms 2.600 per dag) gevoed en verzorgd, en dit nu rees zes maanden. Het getuigt van een opmerkelijke toewijding van heel wat Zaïrezen.

Na een betrekkelijk kalme periode, komen er nu opnieuw golven van honderden vluchtelingen in het station van Kananga aan. Voedselvoorraad, geneesmiddelen en financieries zijn uitgeput. Onze twee opvangcentra zijn weer overbevolkt. En uit wel ingelichte bronnen in Shaba (het Internationale Rode Kruis, Oxfam en Dokters Zonder Grenzen) vernemen we dat er nog vele tienduizenden vluchtelingen wachten om transportmogelijkheden om naar de Kasayi-provincie te komen.

Gans onze CCR-ploeg voor opvang van vluchtelingen en haar talrijke medewerkers voelen zich overweldigd en machteloos tegenover deze nieuwe massale toeloop van Shaba-vluchtelingen.

**Dit is dan ook de reden van onze oproep om
DRINGENDE HULP VOOR OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN
KANANGA.**

Vele organismen, met name ook de Belgische staat, hebben ons hulp beloofd om de evacuatie en de herintegratie van de vluchtelingen in hun plaats van herkomst te bevorderen. Maar tot nu toe, spijs onze vele rapporten en aanvragen, zijn er niet veel beloften ingewilligd.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze nieuwe vluchtelingenstroom en om ze menswaardig te kunnen opvangen, hebben we dringend 10 miljoen BF nodig voor de periode van de komende 5 maanden:

-voor de dagelijkse voedselvoorziening in de opvangcentra van Kananga: 3.000.000 BF

- voor de meest dringende geneeskundige verzorging: 2.000.000 BF

- voor hun evacuatie naar hun streek van herkomst: 2.500.000 BF

- om de herintegratie te bevorderen (huisvesting, landbouw-werktuigen, plantgoed,...): 2.500.000 BEF.

Deze budgettering is gebaseerd op onze reële uitgaven gedurende de voorbije zes maanden.

Uw mogelijke giften kan u op volgend rekeningnummer storten:

"Scheut Ontwikkelingssamenwerking, Brussel"

000 - 0901974 - 68 (met fiscaal attest)

met vermelding: voor vluchtelingenwerk / Kananga.

Van harde dank voor uw hulp
Kananga, 18 april 1993.

Pater Ivo Vanvolsem (uit Buizingen, Brabant)

Broeder Paul Depoorter (uit Izegem, West-Vlaanderen)

Pater Jaak Mevis (uit Lummen, Limburg)

Missionarissen van Scheut, werkzaam in het vluchtelingenwerk
CCR-Kananga, B.P. 70 Kananga, Zaïre.