

Kananga, 15 december 1995

**Kerstbrief**  
**Uit Kananga**

Goede vrienden,

Hartelijk dank voor uw bijdragen aan onze « **Maison de Passage** » : doorgangshuis voor zwakke en kleine daklozen. Zieken, hongerige kinderen en jonge verlaten weduwen zijn de voornaamste bewoners van ons huis. De meesten zijn vluchtelingen uit Shaba die niet van de grond zijn geraakt in de Kasayi.

En zoals zovele jaren geleden, is er voor hen geen plaats in de herberg. Onze « **kerststal** » betekent dan ook een hele bevrijding waar ze « stille en heilige nachten » kunnen doorbrengen na die uitzichtloze nachtmerries vol misprijzen en vernederingen, honger en ziekte. Een licht in de socio-politieke duisternis van Zaïre. Een thuis waar ze geborgenheid vinden bij Zaïrese herders en herderinnen : verplegers, verpleegsters, geëngageerde vaders en moeders die allemaal met heel veel goede wil dromen van vrede op aarde en verandering in Zaïre. Helende handen en een beetje aandacht en liefde doen wonderen...

In ons huis wordt er geboren en gestorven. Wie te fel uitgemergeld aankomt, haalt het niet en wordt eerbiedig begraven. Uitgeputte moeders fleuren weer op bij de geboorte van hun kindje... gekoesterd en vertroeteld door alle kinderen van ons huis ; er zijn perioden dat we honderd gastjes tellen.

We hebben niet zo veel tijd om statistieken te maken en percentages uit te rekenen, maar een optelling van de namen neergekrabbeld in ons schrift, tonen ons toch dat er al bij de 400 mensen in nood in ons huis voorbij kwamen. Ze blijven er voorlopig zoals in Betlehem, om samen met onze medewerkers een nieuw begin voor te bereiden, niet in Egypte maar in Nazareth. Onze medewerkers, dat zijn sociale assistenten, kookmoeders en verplegend personeel van **CERDES**, het sociaal centrum van Kananga, die het dagelijkse « stalwerk » doen.

De drie koningen zien ook wel een beetje wat hier gaande is. Ze komen van ver, brengen hun gaven en keren terug naar huis. Dankbaar om hun aanbreng, zouden we toch liever zien dat onze Europese politici meer luisteren naar Jozef en Maria, en naar onze herders en herderinnen die de dagelijkse stalgeur opsnuiven, in plaats van alleen maar de mooie vergulde rapporten van de drie koningen als de algehele waarheid te beschouwen

Veel dank gaat naar de inzet van **Memisa-België (Medische Missiesamenwerking)** en naar **CRS (Catholic Relief Service)**, de hulpactie van de Amerikaanse katholieke kerk. En veel dank aan jullie allemaal die ons regelmatig « **busseltjes stro** » opsturen die onze « **kerststal** » leefbaar maken en er voor zorgen dat iedere nacht « stil en vredig » is voor mensen die dat broodnodig hebben.

Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar.

Pater Ivo Vanvolsem (uit Buizingen, Brabant)  
Broeder Paul Depoorter (uit Izegem, West-Vlaanderen)  
Pater Jaak Mevis (uit Lummen, Limburg)

Uw mogelijke giften kan u op volgend rekeningnummer storten :  
« Scheut Ontwikkelingssamenwerking, Brussel », 000-0901974-68 (met fiscaal attest),  
met vermelding : nazorg vluchtelingen / Kananga.