



Samen met de bewoners van het
onthaalshuis voor mensen in nood
MPOKOLO WA MUJOYO
“Bron van leven”, in Kananga, Zaïre
wensen we u
een Zalig Kerstmis en
een hoopvol jaar 1997.

De “groten van deze aarde” interesseren zich weinig voor het zieltogende Zaïre. De “groten van Zaïre” zijn nog minder geïnteresseerd in het broze leven van hun arme landgenoten. En toch zijn er Zaïrezen die, dank zij uw hulp, het ellendige bestaan van de armsten in handen nemen, beschermen en nieuw leven inblazen. Hun inzet haalt de pers niet, maar getuigt van onverwoestbare levenskracht die uitgaat van die stille nacht in Betlehem. In “Bron van Leven”, het onthaalshuis voor mensen in nood in Kananga, werden in het voorbije jaar 395 verwaarloosde kinderen en verlaten moeders opgevangen en begeleid naar een nieuwe toekomst. Nog eens honderden armen en zieken vonden socio-medische bijstand in CERDES, het christelijk sociaal centrum van Kananga. In naam van deze “Kleinen van Zaïre” danken wij u hartelijk.

Kerstmis 1996

*Helpen kan op volgend rekeningnummer:
Scheut Ontwikkelingssamenwerking, Brussel
000-0901974-68 (met fiscaal attest)
met vermelding: onthaalhuis Kananga.*

Met dank

Ivo Vanvolsem uit Buizingen,
Paul Depoorter uit Izegem,
Jaak Mevis uit Lummen.

Missionarissen van Scheut
Kananga - Zaïre.

Jesus is geboren.

In Zaïre is niet alles
verloren.