

“Kerstmis, feest van nieuw leven ...”

In ons onthaalhuis voor mensen in nood “Bron van Leven” is het Kerstmis van 1 januari tot 31 december, want elke dag nemen we mensen op die nieuw leven zoeken en elke dag verlaten er ons met nieuwe hoop voor de toekomst. Van november 96 tot november 97 hebben we 449 mensen opgevangen: 249 jonger dan 15 jaar, 200 ouder. De grote helft bestaat uit jonge moeders met peuters en kleuters, in de steek gelaten, ziek, ondervoed... alleen in dit grote land waar het leven hard en meedogenloos is geworden.

Ja, ‘t is hier elke dag Kerstmis, want dagelijks ontmoeten we kerstkinderen, dakloos, op de dool, hongerig, ziek... Dagelijks ontmoeten we jonge kerstmoeders, zwanger en niet wetend waar naartoe.

Na alle gebeurtenissen van dit jaar: oorlog, plunderingen, wraakacties, slachtpartijen... lijkt in het huidige Kongo de dood vanzelfsprekend, het menselijke leven heeft aan waarde ingeboet. 22 mensen van de 449 die we in een jaar tijd opgevangen hebben, zijn bij ons gestorven... meer dan de helft kinderen...

Daarom vinden we het zo belangrijk om met onze Kongolese medewerkers, vanuit ons geloof in het Evangelie van Christus, ons dagelijks in te zetten om het kerstlicht te koesteren en aan te wakkeren. Dat kerstlicht steken we aan bij uitgemergelde kinderen, bij wenende moeders, bij terneergeslagen jongeren...

Kerstwerk kent geen grenzen. Ons onthaalhuis heeft al verschillende bijkomende activiteiten.

- * Borelingetjes die bij hun geboorte hun moeder verloren hebben, worden meestal door hun grootmoeder opgevangen, met heel veel liefde maar met weinig middelen. Om de week komen ze langs voor medische begeleiding en ontvangen ze aangepaste babyvoeding. Op twaalf maanden tijd hebben we zo 29 weeskindjes een kans gegeven om niet te sterven.
- * Langdurige zieken, zoals TBC-patiënten, die een tijdlang in ons onthaalhuis verzorgd werden, blijven we verder helpen met een wekelijkse portie soja-bloem. Dat zijn er ook weer 36 per week.





- * Oudere jongens tussen 14 en 18 jaar voor wie na een verblijf in ons onthaalhuis geen oplossing is gevonden, hebben we geholpen om een huisje te huren. Ze kregen twee stootkarren waarmee ze iedere dag in de stad lasten sjouwen. Ze verdienen genoeg geld om onafhankelijk van ons hun eigen leven te leiden.
- * Enkele jong volwassenen die een aantal jaren geleden een periode in ons onthaalhuis hebben verbleven en die ondertussen een beroep leerden, wonen samen in een ander huisje en trekken hun plan.
- * Een derde huisje wordt bezet door enkele studenten - ook vroegere bewoners van ons onthaalhuis - die hun laatste jaren in de ambachtsschool volgen.

Zo zoeken we levenskansen voor jonge mensen die door eigen familie zijn uitgestoten. Stilaan vinden we ook gastgezinnen die verlaten kinderen of moeders bij zich in laten wonen, wat nieuw is in deze maatschappij.

De nieuwe machthebbers van Kongo lijken meer en meer de hand te willen leggen op projecten zoals het onze, wat in de toekomst fataal zou kunnen worden. We willen ons niet binden aan staatsinstellingen die nog niet bewezen hebben wat ze waard zijn, we willen in duidelijk kerkverband verder werken. Daarom blijven uw bijdragen belangrijk, zodat we onafhankelijk van instanties die hun visies willen opdringen, vanuit onze eigen christelijke overtuiging aan zuiver kerstwerk kunnen doen.

We wensen u een zalig Kerstmis en een vredevol Nieuwjaar.

Pater Ivo Vanvolsem
uit Buizingen, Brabant

Broeder Paul Depoorter
uit Izegem, West-Vlaanderen

PS: In de voorbije jaren - toen de opvang van vluchtelingen centraal stond - waren de activiteiten van het "Onthaalhuis" (P. Ivo en Br. Paul) en het sociaal werk van "Cerdés" (P. Jacques) nauw met elkaar verbonden. Er zijn nu echter nieuwe noden; daarom zijn beide projecten nu anders gestructureerd: het "Onthaalhuis" hangt af van de vzw Scheut en het sociaal werk "Cerdés" is een NGO geworden, wat ons niet belet om zoals vroeger te blijven samenwerken. Beide projecten zijn nu wel financieel onafhankelijk van elkaar. Daarom vragen we u om bij overschrijving van giften duidelijk te vermelden: "Onthaalhuis" of "Cerdés". Dank u.

*Indien u verder wenst te steunen, kunt u op volgend rekeningnummer storten:
Scheut SOS, Brussel
000-0901974-68 (met fiscaal attest)
met vermelding: "Onthaalhuis Kananga"*