

Goede vrienden,

Een briefje uit de Derde Wereld. Of beter van de Vierde Wereld uit de Derde Wereld... Ja, de Vierde Wereld in Kongo is de rauwe werkelijkheid. De meeste Kongoezen zijn arm en kunnen amper overleven. Onder hen zijn er mensen die er niet meer toe komen te overleven, ze gaan langzaam maar zeker de dood tegemoet. Uitschot, een ondraaglijke last voor de gewone, arme mensen.

Die Kongolese Vierde Wereld komt terecht in ons onthaalhuis « Bron van Leven » in Kananga. Ze komen binnengestrompeld of worden binnengedragen, om enkele maanden later met nieuwe moed weer de wereld in te stappen. Sommigen kunnen er menswaardig sterven.

De Vierde Wereld in ons onthaalhuis is een bonte verzameling van al wat niet draagbaar is in een afgetakelde maatschappij : te jonge moeders met ondervoede peuters en kleuters, in de steek gelaten door een avontuurlijke echtgenoot ; vervloekte straatkinderen, uit hun familie gestoten, want besmet door kwade geesten ; kreupele oudjes, opgeraapt langs de weg, in de steek gelaten door hun kinderen ; jonge mannen en vrouwen, langzaam stervend aan aids ; meer en meer oude en jonge suikerzieken zonder medicatie ; af en toe uitgemergelde ex-gevangenen ; en tot nu toe ook nog Rwandese vluchtelingen die niet weten waar naar toe...

Onze groep Kongolese medewerkers neemt meer en meer haar verantwoordelijkheid op bij het dagelijks runnen van ons centrum. En zo worden wij, missionarissen, meer en meer hun medewerkers in plaats van zij onze medewerkers. Het is hoopgevend voor de toekomst te zien hoe zij de microbe voor efficiënte dienst aan armen te pakken krijgen.

450 sukkelaars per jaar passeren langs ons onthaalhuis. Dat betekent 450 keer geduldig werken om diep geworteld leed om te smeden tot nieuwe levensmoed. Dat vraagt 450 keer veel medelijden, en vooral veel liefde en respect. Het doet deugd te zien dat gelovige Kongoezen daartoe in staat zijn.

Hartelijk dank aan jullie, onze talrijke vrienden in Europa die het de moeite vinden om solidair te zijn met de zwaksten onder de armen van Kongo. Jullie bijdragen zijn echt de moeite waard !

Pater Ivo Vanvolsem  
uit Buizingen



Broeder Paul Depoorter  
uit Izegem



P.S : We zouden graag in contact komen met mensen die zich het lot van suikerzieken aantrekken. Ons schrijfadres : Centre d' Accueil C.I.C.M. / Kananga  
Ninoofsesteenweg 548, 1070 BRUSSEL

*Indien u ons wenst te steunen, kan u op volgend rekeningnummer storten :  
Scheut SOS, Brussel, 000-0901974-68 (met fiscaal attest)  
met vermelding : «Onthaalhuis Kananga»*