

Kananga, 15 december 1998

Goede vrienden,

« Glorie aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil ! »... In Kongo zijn veel mensen van goede wil die hunkeren naar vrede. Maar die vrede blijkt zich ver weg in onbekende hoogten te verbergen. Heel wat Kongolezen zijn dan ook niet 'tevrede'.

Er hangt op tijd en stond spanning in de lucht : wanneer de rebellen weer een stad hebben ingenomen en dus korter bij Kananga komen, en de duizenden regeringssoldaten hier aanwezig zenuwachtig en bitsig worden ; wanneer de soldaten niet betaald zijn, honger hebben en met plunderingen dreigen ; wanneer de nieuwe Kongolese frank weer devalueert ; wanneer de voedingswaren onbetaalbaar worden ; wanneer elementaire medicamenten niet meer te vinden zijn ; wanneer de brandstofreserves uitgeput raken ; enz... enz... « à la guerre comme à la guerre »...

Maar Kongolezen zijn wondere mensen : taai van hoop en soepel van geest. Met Kerstnacht zullen ze weer met hart en ziel zingen over vrede die komen zal, niettegenstaande de regelmatige troepenversterkingen en aanvoer van wapens en munitie, niettegenstaande de lege magen en de rillende malariakoorts...

« Bron van Leven », ons Onthaalhuis voor mensen in nood, voelt zeer goed aan hoe zwakke onschuldige burgers de eerste slachtoffers zijn van deze nieuwe oorlogssituatie. De ontwrichte economie treft vooral alleenstaande vrouwen en kinderen : met opgezwollen voeten en rossig haar - tekenen van ondervoeding - komen ze dagelijks bij ons aankloppen om hulp.

We hebben ons in ons onthaalhuis voorbereid op een mogelijk slechtere toekomst. Niettegenstaande de snel stijgende prijzen hebben we een grote voorraad aangekocht van eten (maïs, maniok, rijst, bonen, soja, zout, palmolie, poedermelk, ...), medicamenten, brandhout voor de keuken, kaarsen voor verlichting, lucifers, zeep, batterijen voor onze zaklampen, enz. ... De ervaring van de oorlog van vorig jaar heeft ons geleerd hoe ons voor te bereiden op moeilijke tijden van schaarste. We hebben veel geld uitgegeven voor deze aankopen maar voor « Bron van Leven » is het leven van de armste onder de armen dat waard. Met heel wat ongenoegen in 't hart beseffen wij dat wat wij uitgeven om mensenlevens te redden helemaal niet opweegt tegen wat men uitgeeft aan wapens voor Afrika...

Van september 97 tot september 98 hebben we 500 mensen opgevangen in ons centrum : 50 meer dan vorig jaar. Van die vijfhonderd zijn er 35 in ons centrum overleden : 15 ouder en 20 jonger dan 15 jaar. Het is goed dat we ieder jaar Kerstmis vieren - geboorte van nieuw goddelijk leven - om er telkens meer van overtuigd te zijn dat uiteindelijk Vrede en Leven sterker zijn dan oorlog en dood.

We danken u van harte voor uw sympathie voor het Kongolese volk, dat duistere tijden beleeft en uw gebed voor vrede broodnodig heeft. We wensen u een Vredevol Kerstmis en een Hoopvol Nieuwjaar !

Pater Ivo Vanvolsem
uit Buizingen

Broeder Paul Depoorter
uit Izegem

Indien u ons wenst te steunen, kan u op volgend rekeningnummer storten :
Scheut SOS, Brussel, 000-0901974-68 (met fiscaal attest),
met vermelding : « Onthaalhuis Kananga ».