



Goede vrienden,

Jaren lang leven in onzekerheid zonder duidelijke toekomst ... Steeds maar armer en armer worden ... Meer en meer honger lijden ... Steeds maar langer ziekten verdragen zonder medicatie ... Minder en minder steun om dagelijks te overleven ... Neen, dat wordt onmenselijk en dat verdient de Congolese mens niet. En daarbij komt nu nog de spanning van naderend oorlogsgeweld ...

Ons Onthaalhuis voor mensen in nood blijft mensen opvangen die ten einde raad zijn, die het niet meer aankunnen. Omwille van de onmenselijke miserie. Slachtoffers van de "struggle for live". Binnen de huidige situatie van aftakeling probeert ons centrum zijn naam waardig te blijven: "Bron van Leven", niettegenstaande alles. Omdat we geloven dat het leven uiteindelijk sterker is dan de dood.

Meer en meer vangen we armen op die tevens mentaal en psychologisch geknakt zijn. Frustraties en trauma's verlammen heel gemakkelijk arme en zwakke mensen.

We doen vandaag wat we denken te moeten doen, zonder enigszins te kunnen vermoeden wat ons de volgende week zal brengen. Ons werk lijkt soms op een knutselwerk: weer in elkaar knutselen wat kapot is en voorgoed verloren lijkt te zijn. Maar dat knutselwerk scheidt vertrouwen, liefde, solidariteit, leven, hoop. Wat voor mensen onmogelijk lijkt, is inderdaad mogelijk in naam van God.

Eén ding is zeker: de oorlog brengt voedselschaarste teweeg. De landbouwstreek die de stad Kananga van eten voorziet, is door de oorlog langelegd. Zodat de prijzen voor dagelijks eten stijgen zonder ophouden. We weten dat er van september tot december geen eten genoeg zal zijn voor iedereen, en dat het heel duur verkocht zal worden.

Maar we weten ook dat er in Europa mensen zijn met een ruim hart voor Congolezen zonder vakantie. We danken allen die in deze benarde tijden solidair blijven met mensen in nood in Afrika. Uw hulp blijft broodnodig opdat onze "Bron van Leven" niet zou uitdrogen.

Graag een gebedje.

Met de hartelijke groeten van

Pater Ivo Vanvolsem
uit Buizingen

Broeder Paul Depoorter
uit Izegem

*Indien u ons wenst te steunen, kan u op volgend rekeningnummer storten :
Scheut SOS, Brussel, 000-0901974-68 (met fiscaal attest),
met vermelding : « Onthaalhuis Kananga ».*