

Goede vrienden,

We vieren weer Kerstmis, het feest van de vrede ... Voor veel Kongolezen is vrede een stukje dat nergens past in de dagelijkse puzzel van geweren, munitie, granaten en troepenbewegingen...Het is zoals met het jaar 2000. Via de radio horen we dat er in de wereld heel wat gaande is rond het millennium. Een vreemd gebeuren dat zich afspeelt aan de andere kant van de wereld. Langs deze kant hier zitten mensen met andere bekommernissen: "Gaan we vanavond genoeg te eten hebben?", "Hopelijk zakt de koorts van ons kindje zonder medicijnen die we niet kunnen kopen", "Is het waar dat de oorlog zou gedaan zijn?", enz...

Ons Onthaalhuis voor mensen in nood, "Bron van Leven", blijft belangrijk in deze wankele maatschappij. We vertellen u gewoon wie we hier deze dagen hebben opgevangen ...

Marie, enkele jaren geleden weggevlucht voor de gruwelijke stammentwisten in haar vaderland. Zonder nieuws over haar familie. Na honderden kilometers rondzwerven, is ze uitgeput hier in een dorp terechtgekomen. Dat was in 1997. Een jonge avonturier heeft haar als vrouw genomen. Ze heeft een tweeling ter wereld gebracht, maar haar man kijkt er niet veel naar om. Niet meer wetend van welk hout pijlen gemaakt, is ze naar de stad gekomen. Zij is ondervoed en haar kindjes zijn als twee magere musjes...

Ngomba, een meisje van 10 jaar, graatmager. Vader en moeder zijn op korte tijd allebei gestorven. Haar familie beschouwt haar als behekst: zij zou de oorzaak zijn van de dood van haar ouders. Ze lijdt aan toring. Na enkele dagen in ons Onthaalhuis hebben we haar voor de eerste keer zien lachen.

Beya is een jongetje van 10 jaar, ons toevertrouwd door de jeugdrechter. Het heeft 5 dagen en nachten vastgezet in de gevangenis van het parket, zonder eten noch drinken. Hij lijdt aan vallende ziekte en is een tijdje geleden in 't vuur gevallen. Zijn linkervoetje heeft een lelijke brandwonde: twee teentjes zijn weggebrand. Hij is thuis weggestuurd: zijn epilepsie is teken van de kwade hand.

Gisteren kwam hier een groep van een tiental straatkinderen hun huilend maatje Kashala brengen. Hij is 9 jaar. Hij was in een palmboom geklommen om palmnoten te plukken en is er uit gevallen; zijn arm is gebroken. Hij woonde bij zijn vader, gescheiden van zijn moeder. Vader is soldaat en is naar het front gestuurd. Toen woonde Kashala bij zijn grootvader, die echter een tijdje geleden gestorven is. Sindsdien woont hij op straat.

Met zulke 'verhaaltjes' stappen we de volgende eeuw binnen, evenwel met een veranderd begeleidingsteam.



Broeder Paul Depoorter met wie we ons Onthaalhuis hebben opgebouwd, is tijdelijk naar Europa geroepen, waar er grote nood is aan mensen die zich het lot van bejaarde en zieke missionarissen willen aantrekken. Hij is benoemd in het rustoord van Scheut in Kessel Lo bij Leuven. We zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange dienstbaarheid voor armen en verdrukten. Zijn dienstbaarheid loopt gewoon verder, wel in een ander continent en voor andere mensen, maar het gaat tenslotte altijd om dezelfde liefde. Hij blijft van daaruit ons Onthaalhuis actief steunen.

Het werk hier loopt verder samen met Jozef Bataona, een jonge scheutist uit Indonesië, die hier zijn eerste missionaire ervaringen opdoet. Het zijn voor een beginnend missionaris wel bijzonder zware ervaringen van oorlog, onveiligheid en banditisme. Ondertussen moet hij de moeilijke plaatselijke taal leren, en de berichten over onlusten in zijn eigen vaderland doen evenmin deugd. Eigenlijk heel wat hindernissen ... maar die zijn wel te overwinnen. Een glimlach en een gebaar van solidariteit zijn dikwijls duidelijker dan goed uitgesproken woorden.

Het begon allemaal met die geboorte in Betlehem, 2000 jaar geleden. Tot nu toe ligt die arme kerststal aan de basis van heel wat inzet van mensen van verschillende culturen, talen en huidskleuren, gewoon uit liefde voor andere mensen, niettegenstaande vele hindernissen.

We danken u voor uw steun en wensen u veel vrede toe in het komend millennium, liefde zonder grenzen, zo mogelijk in een wereld zonder oorlog.

Ivo Vanvolsem (Buizingen)

Jozef Bataona (Indonesië)

*Indien u ons wenst te steunen, kan u op volgend rekeningnummer storten :
Scheut SOS, Brussel, 000-0901974-68 (met fiscaal attest),
met vermelding : « Onthaalhuis Kananga ».*

Indien u nog verder inlichtingen wenst over dit project, kan u steeds contact opnemen met Paul Depoorter, Zavelstraat 78, 3010 Kessel Lo, tel.: 016 / 25.39.41.