

Kananga, 21 december 2012

Goede vrienden,

We naderen weer Kerstmis en Nieuwjaar. Een tijd om alle soorten wensen en verwachtingen te verwoorden. Een tijd om wat nieuws uit Congo te laten weten aan alle mensen die solidair zijn met de mensen hier.

Die solidariteit is broodnodig met een bevolking die in het oosten weer met oorlog te maken heeft en die in het algemeen met een enorme armoede te kampen heeft. Die armoede treft ook onze armoedebestrijding die het met minder financiële mogelijkheden moet doen.

De voornaamste oorzaken van minder armslag in onze sociale activiteiten zijn de volgende:

- Het aantal armen stijgt. In "Bron van Leven", ons Onthaalhuis voor Mensen in Nood vingen we vorig jaar meer dan 900 verwaarloosde mensen op, waarvan 700 kinderen,
- Het leven wordt hier duurder: vooral voedsel, medicatie en brandstof voor het vervoer. Dus meer en duurdere uitgaven voor een groeiend aantal armen.
- Geldschieters geraken hun vertrouwen in Congo kwijt omdat er niet veel verandert.
- Staatsinstellingen en internationale organismen, aanwezig hier in Kananga, die volgens hun specifiek objectief ons zouden kunnen helpen, geven met veel geld voorrang aan technisch, administratief en animatie werk (auto's, computers, sessies, ...). Zij die het dagelijks werk met de armen doen, kunnen niet op hun steun rekenen. Ze komen wel onze statistieken vragen!

Het gevolg van dit alles is dat we met minder mogelijkheden verder ten dienste staan van meer verwaarloosde mensen in moeilijkere omstandigheden omwille van de snelle prijsstijgingen.

Ons Onthaalhuis voor Mensen in Nood ontvangt nog altijd dagelijks daklozen, vooral kinderen, die op zoek zijn naar een beetje nestwarmte. Maar met onze beperkte mogelijkheden doen we een strengere selectie van de opname van armen die zich aanbieden, wat ons pijn aan het hart doet. Zo zitten we met ons werk op hetzelfde beperkte spoor van de meeste Congolezen die het ook altijd maar met minder moeten doen. Daarom zijn we heel dankbaar voor de steun van heel wat sympathieke mensen uit Europa voor wie we veel waardering hebben.

- Dank in naam van David van 11 jaar, die na het overlijden van zijn vader, met zijn zieke moeder dagenlang op de trein naar Kananga zat. Bij aankomst hier in het station stierf zijn moeder terwijl ze in gesprek was met één van onze sociale werkers, opgeroepen door een agent van het station.
- In naam van Jean van 12 jaar die bij zijn vader in de gevangenis ging zitten want zijn moeder was thuis gestorven.
- In naam van Chantal, een meisje van vier jaar, dat ook bij haar vader in de gevangenis ging zitten, want moeder heeft het huis verlaten.
- In naam van de jonge weduwe Maria, met haar twee zoontjes uit hun huurhuis gezet want ze heeft aids.
- In naam van Véronique, een jonge vrouw van een gevangene, die met haar drie kindjes bij haar broer inwoont, maar uit huis is gezet door de vrouw van haar broer, want ze zijn een te grote last in deze tijd van crisis.

Dit is een rapportje van deze laatste dagen.

Dank zij specifieke individuele bijdragen begint de bouw van onze nieuwe slaapzaal stilaan te groeien: de omheiningmuur en fundamenteën zijn klaar, men is nu bezig de muren op te trekken met bakstenen.

Ons nachtverblijf voor straatkinderen "Bethlehem" dat we op 1 augustus 2011 begonnen, hebben we op 1 september 2012 moeten sluiten omwille van geldgebrek. Met pijn in het hart hopen we "voorlopig" maar daar zijn we momenteel niet zeker van. Nochtans heeft dat centrum goed gedraaid. Gedurende een jaar zijn er 300 straatkinderen gepasseerd, waarvan 60 er iedere avond kwamen overnachten. De meesten van 10 tot 15 jaar oud. Dertig kinderen hebben we gedurende dat jaar kunnen overtuigen om de straat te verlaten en terug naar hun familie te gaan.

De nood is groot, goede wil is er genoeg bij heel wat mensen die armen willen bijstaan, maar centen zijn er te weinig. Onder de vele Europese sympathisanten van ons werk zoeken we enkele vrijwilligers die samen zouden kunnen zoeken hoe aan meer steun te geraken. Wie biedt zich aan?...

De toekomst van Congo is mistig. We zien niet erg klaar. Dat is de realiteit van de meeste Congolezen die iedere dag hun plan moeten trekken om te overleven en niet te bezwijken. En dat is voor ons missionarissen een belangrijk motief om hier verder te doen. En daarom ook is het Licht van Kerstmis hier zo populair, want dat Licht toont ons een verwaarloosde arm geboren God in een stal. Dat arme kind in de kribbe staat heel dicht bij de realiteit van armen in Congo die erg vertrouwd zijn met armoede, uitsluiting en verwaarlozing.

Met mijn beste wensen voor Kerstmis en Nieuwjaar.

Ivo Vanvolsem, scheutist in Kananga, Congo.

* Postadres: Ivo Vanvolsem / KANANGA, CONGO
Missiehuis van Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel
* E-mail: ivovanvolsem@yahoo.fr

- Zij die een handje willen toesteken (met fiscaal attest vanaf 40 € per jaar), kunnen dat op rekening

*"Scheut Ontwikkelingssamenwerking" IBAN: BE82 0000 9019 7468; BIC: BPOTBEB1 met vermelding: **voor Ivo Vanvolsem, MPOKOLO 02 243 031***

- Wie geen fiscaal attest wenst, kan storten op rekening

*"Missiehuis van Scheut – Brussel" IBAN: BE 21 2100 39124903; BIC: GEBABEBB (is een nieuw en sneller nummer!) met vermelding: **voor Ivo Vanvolsem, MPOKOLO, Kananga.***