

MPOKOLO WA MUOYO = BRON VAN LEVEN

Opvangcentrum voor familiehereniging van daklozen, in Kananga, Congo

Kananga, 1 december 2015

Goed vrienden,

Mijn laatste Kerstbrief is van 2012... Veel te lang geleden om voldoende nieuws te melden over wat we hier dagelijks meemaken. En dit is heel wat, want ons opvangcentrum voor daklozen "Bron van Leven" neemt dagelijks mensen op met heel wat ingewikkelde verhalen over familieontwrichting, verwaarlozing, uitstoting en extreme armoede. Jaarlijks melden zich ongeveer 500 daklozen aan, van wie 80 tot 90 % verwaarloosde kinderen zijn die op straat doelloos rondslenteren. Dat spreekt boekdelen over deze Congolese maatschappij.

Alsof er nog niet genoeg ellende is in Congo, hebben we sinds enkele jaren te maken met een bijkomend nieuw verschijnsel: ouders die met een zwaar gemoed langskomen om te zeggen: "Ons kind is vermist! Het zou gestolen zijn en naar Kinshasa ontvoerd..." De hoofdstad Kinshasa ligt op meer dan duizend kilometer van Kananga. Dat is langer dan een week rijden langs een bar slechte weg.

Het gaat om arme kinderen tussen 10 en 15 jaar die met mooie beloften worden meegelokt naar Kinshasa om er zagezegd naar school te gaan, goed te eten en mooie kleren te dragen. School, voeding en kleren... een ware droom voor arme kinderen die verblind worden door het vooruitzicht in een 'paradijselijk' Kinshasa te kunnen leven. Maar ze lopen in de val... In Kinshasa worden ze verkocht aan dievenbenden die hen leert professioneel te stelen.

Het roept allemaal oude verhalen op van bij ons, zoals van Hans en Grietje die ook verblind zijn door het peperkoeken huisje zonder te weten wat er daarbinnen gebeurt. Het doet ook denken aan de kinderjaren van Oliver Twist in Engeland.

Dank zij de goede samenwerking tussen ons centrum en verschillende gelijksoortige centra in Kinshasa, worden heel wat van die ontvoerde kinderen ten slotte teruggevonden en per humanitaire vluchten van de UNO terug naar Kananga gebracht waar wij ze opvangen en aan hun ouders terugbezorgen. Een werk met veel administratie en heel wat emoties en tranen!

We hebben heel wat contacten gelegd met jeugdtribunalen en staatsdiensten hier in Kananga en in Kinshasa om de oprichting van een officiële opsporingsdienst van ontvoerde kinderen te stimuleren (zoals Child Focus), maar we staan nog altijd alleen. Voor heel onze provincie is ons centrum het enige dat daadwerkelijk actief is in dit speurwerk. De staatsverantwoordelijken loven met mooie woorden ons opzoekingswerk, maar blijven als vriendelijke toeschouwers langs de weg staan om te applaudisseren.

Schouderklopjes volstaan niet. Gelukkig zorgen heel wat mensen in Vlaanderen en Nederland voor een stevige ruggensteun. We worden ingelicht over alle giften die hier op onze rekening aankomen. Maar de diensten van Scheut hier in Kananga draaien de laatste jaren niet meer zo vlot omwille van ernstig personeelsgebrek. Dit jaar zijn we al aan onze derde econoom toe... Niet te verwonderen dat de namen en adressen van de gevers dikwijls blijven liggen in ons economaat. Dat is heel spijtig en verhindert ons contact op te nemen om te danken. In elk geval, hartelijk dank voor jullie steun.



← **Vader vangt teruggekeerde zoon op in luchthaven van Kananga.**

Naast de waardevolle persoonlijke inzet van heel wat mensen, denk ik dan speciaal aan een grote groep sympathisanten van Geel en omstreken in de Antwerpse Kempen. Hun eeuwenoude traditie om mensen in nood spontaan op te vangen en te begeleiden loopt uit tot in ons centrum hier in Congo. Waarvoor heel veel dank. Dezelfde dankgevoelens gaan naar de stad Torhout die er voor gezorgd heeft dat de Provincie West-Vlaanderen ons steunt om eindelijk onze slaapzaal in opbouw volledig af te werken.

Ter informatie, enkele cijfers in verband met de jaarwerking van ons centrum:

- Voeding	19.700 €
- Geneeskundige zorgen	22.300 €
- Familiehereniging	53.000 €
- Hygiëne, kleding, water, licht, onderhoud, administratie, boekhouding, sport, spel, varia ...	25.000 €
Jaarlijks	120.000 €

Vraag: wie kan ons in contact brengen met een organisme dat ons jaarlijks zou kunnen steunen? Ook voor ons werk in de gevangenis met 550 gedetineerden. We werken er zonder subsidies, maar met enkele jongeren en advocaten van goede wil die een hart hebben voor mensen die dikwijls onnuttig lijden.

Straks is het weer Kerstmis. In deze context van werken met misprezen en uitgesloten armen, gedenken we dat

God de Allerhoogste is geboren als de Allerlaagste.
God de Almachtige wil de Alzwakke zijn.
De sterke God is de broze God geworden in Bethlehem,
solidair met alle broze mensen van de wereld.
Emmanuel, God met ons, is liefdevol bezig met ons
en met alle andere kwetsbare mensen.

Dit geloof wens ik jullie toe voor Kerstmis en Nieuwjaar.

Ivo Vanvolsem, scheutist in Kananga, Congo.

* Postadres: Ivo Vanvolsem / KANANGA, CONGO
Missiehuis van Scheut, Ninoofsesteenweg 548,
1070 Brussel

* E-mail: ivovanvolsem@yahoo.fr



- Zij die een handje willen toesteken
(met fiscaal attest vanaf 40 € per jaar), kunnen dat op rekening
"Scheut Ontwikkelingssamenwerking" IBAN: BE82 0000 9019 7468;
BIC: BPOTBEB1

met vermelding: **MPOKOLO WA MUOYO, MWM 02 243 031**

- Wie geen fiscaal attest wenst, kan storten op rekening "Missiehuis
van Scheut - Brussel" IBAN: BE 21 2100 3912 4903; BIC: GEBABEBB
met vermelding: **MPOKOLO WA MUOYO, KANANGA.**