



## **MPOKOLO WA MUOYO**

### **BRON VAN LEVEN**

***Opvangcentrum voor familiehereniging van daklozen***

***in Kananga, Kasai, Democratische Republiek Congo***

Kananga, 5 december 2019

Goede vrienden,

We worden hier ondergedompeld in de gevolgen van de opstand van Kamuina Nsapu (2016-2018). Massa's mensen zijn de voorbije jaren de strijd tussen regeringssoldaten en opstandelingen ontvlucht. Ze verlieten hun dorpen om elders een veiliger onderkomen te zoeken. Sinds dit jaar beginnen die mensen terug te keren naar hun dorpen. Op hun terugweg komen velen langs in de stad Kananga. Niet te verwonderen dat heel wat kinderen bij die paniekerige bewegingen van de voorbije jaren hun ouders uit het oog hebben verloren en niet meer weten waar naartoe. We vangen hen op in ons Centrum Mpokolo wa Muoyo (Bron van Leven). En dan is het een hele karwei om uit te zoeken waar hun ouders zich 'ergens' in dit onmetelijke gebied bevinden. Met de prangende vraag van hun kinderen: "Leven papa en mama nog of zijn ze dood?".

Sinds het begin van de opstand in 2016 tot dit jaar, verwelkomden we ook meer dan 500 kindsoldaten van de Kamuina Nsapu-beweging. Zo zien we wonderen gebeuren: die kindsoldaten (deelnemers aan de opstand) en vluchtelingenkinderen (slachtoffers van de opstand) worden weer kinderen en spelen vreedzaam samen in de grote familie van ons opvangcentrum.

We hebben dit jaar al 1.306 mensen opgevangen: 1.062 kinderen en 244 volwassenen (waarvan 97 ex-gevangenen). Sinds september komen er nog eens duizenden vluchtelingen bij in Kananga. Het betreft hier Congolezen die de voorbije jaren de opstand van Kamuina Nsapu, dicht bij de grens met buurland Angola (op 400 km van Kananga) ontvlucht zijn en veiligheid hebben gezocht over de grens. Velen van hen zijn migranten die sinds vele jaren hun geboortestreek elders in de Kasayi-provincie verlaten hebben om hun geluk te zoeken in de diamantstreek aan de grens. En daar de opstand in die streek (rond Tshikapa) ontspoorde tot een tribale strijd, willen die mensen die uit Angola terugkeren, niet meer langer aan de grens verblijven maar zich weer vestigen in hun geboortedorp.

Met tientallen vrachtwagens worden ze regelmatig naar Kananga vervoerd waar ze op 25 km van de stad (nabij Tshikaji) in een groot tentenkamp van de vluchtelingendienst van de UNO worden ondergebracht. Van daaruit kunnen ze, na ontvangst van een geldsom, de reis naar hun geboortegrond aanvatten. Het gaat om duizenden mensen. UNICEF vroeg ons om in dat vluchtelingenkamp een groot educatief speelplein met spel, sport en gesprekken te organiseren voor zowel de vluchtelingenkinderen als de kinderen van het plaatselijk dorp samen. Vier maal per week nemen er honderden kinderen aan deel. Alleenstaande kinderen uit Angola vangen we op in Mpokolo wa Muoyo.

Ons werk is een thermometer van wat er gaande is in de maatschappij. Dat uit zich vooral in extreme armoede, eerder onmenselijke ellende. Er is geen eten genoeg en dus zijn vooral kleine kinderen jonger dan vijf jaar slachtoffer van ondervoeding en dood. Wekelijks nemen we heel wat ondervoede kinderen op in ons centrum die twee maanden lang een rijk voedingsprogramma volgen, op basis van o.a. melkpoeder dat de Trappisten van Westmalle ons in zakken van 25 kg opsturen.

Het probleem is dat er niet genoeg eten beschikbaar is. Want heel wat jonge mensen willen niet aan landbouw doen, ze willen een diploma behalen om iets anders te doen, maar... er is niet zoveel anders te doen. En de gebieden waar er wel voldoende voedsel geproduceerd wordt, zijn heel moeilijk bereikbaar want de wegen zijn herschapen in onberijdbare modderpoelen, onderbroken door diepe erosies, en verschillende bruggen zijn ingezakt. Ook in de steden zoals Kananga, rukken de erosies op die de wegen en de spoorlijn dreigen te onderbreken. Voedselvoorraden zijn dus moeilijk te verkopen in de dorpen van het binnenland en geraken slechts sporadisch met kleine hoeveelheden in de stad. Het gevolg is dat de voedselprijzen de hoogte inschieten, onbetaalbaar voor heel wat mensen. Er wordt nu maïs ingevoerd vanuit Angola. Dit kent een algemene vreugde bij de hongerige

bevolking, maar eigenlijk is dit schandalig want vroeger was Congo de graanschuur van Afrika. Een zak maïs uit Angola kost 50.000 Frank in Kananga, maar na een paar dagen vraagt men al 65.000 Frank. Zelfs de honger wordt gecommmercialiseerd!

De nieuwe president Tshisekedi blijkt goed te werken maar staat voor de enorme taak dit uitgestrekt land weer op te bouwen. Dat zal vele jaren tijd vragen, verschillende generaties... Er zal niets veranderen zolang de mentaliteit niet verandert en dat gaat niet vlug!

De corruptie bijvoorbeeld zit sterk ingebakken in dit land, van hoog tot laag. Dat merken we duidelijk in de gevangenis waar vooral geld gevangenen bevrijdt. De toestand in de gevangenis is weer rustig na maanden van regelmatige opstanden en ontsnappingen. Er is een nieuwe directeur en heel wat nieuwe bewakers. We vragen ons af of dat werkelijk vernieuwing zal meebrengen. Wanneer het parket een document van de vrijlating van een gevangene naar de gevangenis stuurt, dan wordt er op alle mogelijke manieren druk uitgeoefend op de bevrijde gevangene die geen geld heeft, om eerst te betalen alvorens de gevangenis te mogen verlaten.

Een pluspunt voor de gevangenis is dat we er eindelijk een waterput konden boren en een nieuwe handpomp installeren. We hebben er wel een blokkeringssysteem met hangslot aan toegevoegd, anders staan de veiligheidsagenten daar heel de nacht te pompen om water te verkopen buiten de muren. De waterbevoorrading van de 550 gevangenen verloopt nu vlot. Met dank aan de Trappisten van Westmalle, de vereniging Without Walls in Antwerpen en verschillende individuele giften van sympathieke mensen.

Van onze steungroep Mpokolo-Congo vernamen we dat de nodige som voor de aankoop van een nieuwe terreinwagen praktisch rond is. We zijn heel dankbaar voor de inzet van heel wat mensen om dat bedrag bijeen te garen. Anderzijds hebben we voldoende geduld nodig want veranderingen van boekhouders hier ter plaatse veroorzaken vertragingen en vragen tijd om klaar te zien in al de overschrijvingen.

Hartelijk dank ook voor de persoonlijke giften van mensen en groepen die ons helpen het hoofd boven water te houden bij de dagelijkse opvang van verwaarloosde kinderen. We denken o.a. aan die edelmoedige mensen van de streek van Geel en Mol die ons regelmatig helpen met kwaliteitskledij, reistassen, speelgoed, kinderfietsjes, schoolgerief, keukengerief, enz. Een pluim ook voor de Provincie West-Vlaanderen die ons via de stad Torhout hielp onze nieuwe slaapzalen af te werken.

Ondertussen bereiden we ons voor op de geboorte van God als mens op Kerstmis. Een heel menselijk gebeuren dat nog altijd actueel is in onze wereld. Enkele dagen na zijn geboorte in armtierige omstandigheden, wordt Jezus vluchteling met zijn ouders. En gedurende zijn leven heeft hij veel onbegrip en weerstand ondervonden vanwege de machthebbers. Tenslotte wordt hij met de onderkruiperij van een corrupte medewerker aangehouden en veroordeeld tot een schandalige slavendood. Nog altijd dagelijkse kost! Dat toont hoe menselijk God wel is. Maar hij is verrezen en leeft, en doet ons verrijzen en leven.

In de hoop dat wij mensen goddelijker worden, wensen we jullie een Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar!

Ivo Vanvolsem

Scheutist in Kananga, DR Congo

[ivovanvolsem@yahoo.fr](mailto:ivovanvolsem@yahoo.fr)

- Als je ons werk wil steunen, zijn uw giften welkom op rekeningnummer **BE82 0000 9019 7468** van 'Scheut Ontwikkelingssamenwerking' met als mededeling: "Ivo Vanvolsem, 02243031091, Mpokolo, Kananga" (met fiscaal attest).

- Giften van groeperingen, parochies, acties, enz. op **DE85 3706 0193 0057 2860 16** van "Congrégation des Missionnaires de Scheut asbl" met als mededeling: "Ivo Vanvolsem, Mpokolo, Kananga" (zonder fiscaal attest).

**Het drukken en verzenden van deze nieuwsbrieven brengt telkens heel wat onkosten mee (gemiddeld ongeveer 1500 euro). We zullen dat verder blijven doen voor wie dat verlangt.** Maar zij die deze informatie op hun e-mailadres wensen te ontvangen i.p.v. via de post, kunnen dat laten weten via [info@mpokolo-congo.be](mailto:info@mpokolo-congo.be). Vermeld hierbij graag volledige naam en adres, zodat we onze papieren verzendlijsten kunnen bijwerken.

Meer info over het centrum *Mpokolo wa Muoyo*, o.m. ook alle vorige omzendbrieven van Ivo, vind je op de website van de Steungroep Mpokolo-Congo: [www.mpokolo-congo.be](http://www.mpokolo-congo.be).