



MPOKOLO WA MUOYO
= BRON VAN LEVEN =
Opvangcentrum voor familiehereniging van daklozen
Av. Muanzangoma 1, Katoka, Kananga, Kasayi-Central,
République Démocratique du Congo
Missionnarissen van Scheut (CICM)



Nieuwsflits uit **Mpokolo wa Muoyo** *12 april 2020*

Hierbij zend ik jullie mijn (tot nog toe) virusvrije Paasgroeten met het laatste nieuws vanuit Kananga.

Via de media worden we dagelijks overspoeld met hoogoplopende cijfers van het aantal besmettingen en overlijdens ten gevolge van het coronavirus in de wereld. Dit virus is ook begonnen zich te verspreiden in Afrika. Ook langzaam aan in Congo: momenteel 'slechts' 234 besmettingen en 20 overlijdens. Nog niet hier in het Kasayi-gebied, wel in het westen van het land (vooral in Kinshasa) en een beetje in het oosten (de provincies van Ituri en de beide Kivu's).

We nemen wel de nodige voorzorgsmaatregelen: regelmatig handen wassen; geen handen meer geven om te groeten; geen samenkomsten voor religieuze vieringen en sportmanifestaties; de scholen zijn gesloten; en men vraagt ons onnuttige verplaatsingen en bezoeken te vermijden. Allemaal moeilijk te realiseren door de mensen hier!

We zijn hier wel gewoon geraakt aan allerhande ziekten en besmettingen door virussen. Enkele officiële cijfers over Congo 2019-2020:

- *Malaria*: 16,5 miljoen zieken waarvan 17.000 gestorven;
- *Mazelen*: 332.000 besmettingen, waarvan 6.200 gestorven;
- *Cholera*: 31.000 besmettingen, waarvan 540 gestorven;
- *Ebola*: de eerste epidemie was in 1976, nu kennen we al de tiende uitbraak in Congo met 2.265 doden. Deze epidemie loopt praktisch naar haar einde toe, maar deze dagen is er sprake van een heropflakking in het oosten van het land.

En hoeveel zijn er gestorven aan tuberculose, tyfoïde-koorts, gele koorts, amoebiasis, enz... En aan ondervoeding? Hoeveel sterven er niet van ontbering in de bossen na gevlucht te zijn voor gewapende conflicten. Hoeveel worden er niet gedood door wapens?

We houden ons hart vast wanneer de corona hier werkelijk zal uitbreken. Want het gezondheidssysteem in Congo heeft met enorme moeilijkheden te kampen:

- Er is gebrek aan medisch materiaal;
- De vorming van het medisch personeel is ondermaats;
- De vaccinatieprogramma's worden regelmatig onderbroken als gevolg van onberijdbare wegen, opstanden en oorlogen;

- De hygiëne laat heel wat te wensen over: gebrek aan schoon water en aan toiletten, tot in de gezondheidscentra toe.

Al deze remmen hebben te maken met jarenlange ingebouwde corruptie:

- Hospitalen zijn moeilijk te bereiken want wegen en bruggen zijn kapot. Waar is het geld bestemd voor wegenbouw gebleven?
- Wat is er gebeurd met het geld bestemd voor medische apparatuur?
- Zonder elektriciteit in de gezondheidscentra is die apparatuur niet te gebruiken. Wat heeft men gedaan met de fondsen voor elektriciteitsvoorzieningen? En met die voor de watervoorzieningen?
- Waarom is het gediplomeerd medisch personeel dikwijls onbekwaam? Omdat het onderwijs een ondermaatse vorming geeft. Hoe komt dat? Omdat het in de tijd zo hoog aangeschreven onderwijs in Congo (pluimpje voor onze missionarissen die ons voorgingen!) stilaan is uitgehold door corruptie.

En waar gaat het geld van de vele rijke Congolese mijnen naartoe? En hoe worden al die wapens voor de Congolese oorlogen betaald?

En wat heeft Judas Iskariot met zijn 30 zilveren munten gedaan?

Tegen begin volgend jaar zou er al een vaccin tegen corona beschikbaar zijn. Dat is heel positief want dringend nodig. Maar... hoe lang al sterven er jaarlijks duizenden mensen aan malaria in het Zuiden!? En hoe komt het dat er daartegen nog altijd geen vaccin gevonden is?

Ja, we stellen ons hier veel onaangename vragen! Uit liefde voor de Congolese mens die jaar na jaar telkens weer slachtoffer is.

Hier bij ons in de Kasayi is de bevolking al erg verzwakt omwille van de gebeurtenissen van de voorbije jaren:

- **2016-2018:** opstand van Chef Kamuina Nsapu tegen het toenmalige bewind, met als gevolg veel doden, vooral door een buitensporige harde repressie van het regeringsleger, en duizenden mensen op de vlucht.
- **2019:**
 - het nieuwe bewind betekent de stopzetting van de opstand van Kamuina Nsapu, met als gevolg: demobilisatie en opvang in Mpokolo wa Muoyo van honderden kindsoldaten van die militie en een langzame terugkeer van duizenden vluchtelingen naar hun verwoeste dorpen.
 - duizenden mensen uit de Kasayi die naar buurland Angola waren gevlucht, keren terug naar Congo, met als gevolg: vluchtelingenkamp in Kananga.
- **2020:** na de dreiging van de epidemieën van ebola, cholera en mazelen, en de alomtegenwoordige aanwezigheid van malaria, typhoide-koorts en amoebiasis, wordt de bevolking nu bedreigd door het coronavirus. Tot nu toe is er officieel geen bevestiging van corona in Kananga. Maar het is ook mogelijk dat het hier toch al bedekt aanwezig is. Hoe kunnen we dat weten? Hier worden geen systematische tests gedaan. Maar als gevolg van dat naderende virus, stijgen de prijzen van de essentiële voedingswaren op een duizelingwekkende wijze: de prijs van maïs is verdubbeld, die van soja verdriedubbeld!

Iedereen moet nu regelmatig zijn handen wassen met water en zeep. Maar veel mensen beschikken niet over genoeg water, en zeep is voor velen te duur!

Geen handen geven en afstand houden onder elkaar. Heel moeilijk hier waar mensen veel lichamelijker zijn dan in het Noorden! Leg dat maar eens uit aan de kinderen in ons centrum dat ze met elkaar niet meer mogen ravotten...

De regering vraagt om verplaatsingen en samenscholingen te vermijden. Maar wanneer de mensen hier zich niet meer kunnen wijden aan hun dagelijkse activiteiten om 's avonds wat eten te kunnen kopen, dan sterven ze niet van corona maar van honger!

In Mpokolo wa Muoyo doen we wat mogelijk is:

- Geen wekelijkse personeelsvergaderingen meer. We werken meer met telefoonberichten.
- We zijn veel strenger bij de opvang van kinderen. We hebben nu beetje bij beetje verminderd: i.p.v. van dagelijks een honderdtal gasten in ons centrum, zijn er nu minder dan 40.
- We leren de kinderen hoe regelmatig hun handen goed te wassen.
- We zijn bezig mondklappers te naaien.
- We kunnen ons heel reëel voorstellen dat wanneer mensen in Kananga besmet raken, heel wat kinderen van besmette en gehospitaliseerde ouders in een onmogelijke levenssituatie terechtkomen en zich tenslotte zullen aanmelden in Mpokolo wa Muoyo. Daarom willen we ons tijdig voorbereiden door nu voldoende essentiële voedingswaren aan te kopen. Dat moet gebeuren in mei, wanneer de landbouwproducten van de laatste oogst op de markt komen en minder duur zijn dan gedurende de andere maanden van het jaar. Maar gezien de huidige prijsstijgingen, vrezen we daar niet in te lukken... We zoeken nog naar een oplossing.

Dit nieuwsberichtje is uitgelopen tot een Paasbezinning op deze erg stille Pasen. Zo stil zal het toen ook wel geweest zijn want de apostelen bleven ook opgesloten in hun 'kot'. Ze hadden schrik, hun beloftevolle verwachtingen en toekomstdromen lagen aan flarden...

Op Goede Vrijdag hoorden we de kreet van de gekruisigde Jezus. Vandaag horen we de kreet van de gekruisigde volkeren. Er is geen verschil tussen de lijdende Jezus en de lijdende mensen. Hij is in hen aanwezig. Maar... het kruis van Goede Vrijdag heeft niet het laatste woord. We vertikken het onder het kruis te blijven jammeren. Want op deze Verrijzenis-dag blijven we hopen op nieuw leven na deze corona-periode.

Met mijn oprechte wensen voor een Zalig Pasen!

Ivo Vanvolsem