



Nieuwsbrief november 2024

Beste sympathisant,

Onze **benefiet van 18 mei** in Buizingen ten voordele van Mpokolo wa Muoyo ligt inmiddels alweer bijna een half jaar achter ons. Marti Waals, die regelmatig tussen België en Congo reist en onlangs ook andere Afrikaanse landen bezocht, gaf de meer dan 100 aanwezigen een actueel beeld van de situatie in Congo. Vervolgens stelde hij interessante vragen aan Ivo, waarmee de



blijvende noodzaak voor steun werd geïllustreerd aan de hand van Ivo's werkplek, onder meer bij de straatkinderen en in de staatsgevangenis van Kananga. De voormiddag werd afgesloten met de gewaardeerde muzikale bijdrage van de Congolees Aimédoh en natuurlijk met een lentebuffet. Verder was er een boekenbeurs en een tombola met verrassende prijzen.



Ivo was ook aanwezig bij de **Algemene Vergadering van Mpokolo-Congo** op 1 juni. Tijdens de terugblik op de activiteiten van 2023 werd duidelijk dat Mpokolo wa Muoyo zich steeds meer richt op de meest dringende noden.

De eerste grote zorg is de **stijgende kosten van levensonderhoud**. Om de forse en vaak desastreuze prijsstijgingen van voedsel het hoofd te bieden, probeert het centrum een aanzienlijke maïsvoorraad aan te leggen door aankopen te doen in de maanden waarin de prijs lager is.

De tweede nood is de **onveilige situatie van straatkinderen**, een groep waar de overheid weinig aandacht aan besteedt, behalve om hen voor zelfs kleine overtredingen te interneren. De detentieomstandigheden maken hun situatie er echter niet beter op, want de bewakers, die vaak zelf weinig middelen hebben, vragen geld aan de familieleden van gedetineerden die voedsel brengen. Ivo werkt met een groep jonge kandidaat-scheutisten die de situatie van deze jonge gevangenen ter harte nemen. Dit vormt voor hen een waardevolle leerschool en biedt begeleiders een criterium om hen zorgvuldig te selecteren.



Het meest opmerkelijke is de **omschakeling van Mpokolo wa Muoyo naar een nachtsiel** voor straatkinderen die, vanwege de onveiligheid 's nachts, een veilige plek zoeken voor hun nachtrust. Naast medische zorg kunnen ze er zelf koken en zich ontspannen. 's Morgens keren ze terug naar de straat om hun bezigheden voort te zetten, behalve de meest kwetsbaren en degenen die vragen om hen te helpen met hun familie herenigd te worden. Gemiddeld verblijven er dagelijks zo'n 30 à 40 kinderen in het nachtsiel.

De **samenwerking met andere organisaties** blijft verderlopen. Zo kunnen kinderen voor wie het te lang duurt om hun familie te vinden, in afwachting terecht in Kankala om er een schoolopleiding te volgen. Jongeren die te oud zijn voor de school en niet meer welkom zijn bij hun familie, kunnen terecht bij ORS voor een landbouwopleiding. En het gezondheidscentrum Cerdes krijgt tijdelijk een ruimte in Mpokolo wa Muoyo vanwege hun verbouwingen.



Tot slot vermelden we de **realisatie van een waterput** en met de steun van Miva-Nederland de opstart van een traditionele steenbakkerij, met als doel meer zelfvoorzienend te worden.

Elke investering vereist **financiële middelen**. Ivo en zijn team hopen daarvoor steun te krijgen van o.a. UNICEF, dat wel aanwezig is in Kananga maar zich, naast het opstellen van papierwerk, weinig lijkt te richten op de begeleiding van verwaarloosde kinderen, de opvang van straatkinderen en het bevorderen van familiehereniging, precies de kernactiviteiten van Mpokolo wa Muoyo. Dikwijls gaapt er een grote kloof tussen de visies van de internationale organismen en de harde realiteit van het dagelijks leven in Congo. Soms rest niets anders dan als klokkenluider op te treden.



Er is **veel vraag naar goederen** die we kunnen meesturen met humanitaire vluchten naar de hoofdstad Kinshasa. Sinds mei hebben we aan twee van dergelijke vluchten deelgenomen. Eén van deze vluchten werd voortgezet naar Kananga.

Half december hopen we opnieuw deel te nemen aan een humanitaire vlucht die dit keer ook Kananga zal aandoen. Dit is voor ons de meest voordelige optie, namelijk geheel gratis! Daarom willen we een nieuwe inzamelactie organiseren.

We vragen om:

- *Reiskoffers (die gebruiken we eerst als verpakking van andere goederen en doen daarna dienst als 'kleerkast' voor heel wat mensen in Kananga)*
- *Rugzakjes*
- *Krukken en medisch verzorgingsmateriaal*
- *Kleding (vooral voor jongens van vijf tot vijftien jaar)*
- *Lakens*
- *Laptops*
- *Teenslippers*
- *Agenda's van de voorbije jaren, die gebruikt worden voor notities bij de bezoeken aan familieleden in de stad en de dorpen.*
- *Gereedschap zoals schoppen, hamers, breekijzers en houwelen (op de plaats van de steenbakkerij kunnen rotsen verwerkt worden tot grind).*

Wie een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met Johan Christiaens (0468 27 23 44) of mailen naar **info@mpokolo-congo.be**.

We waarderen dat we regelmatig goederen en financiële giften ontvangen en dat we altijd op jullie steun mogen rekenen. Alvast hartelijk dank voor jullie aandacht en medewerking!



De Steungroep Mpokolo Congo

